

Visie PG Alkmaar Noord (2021-11-02)

**Verbinden
en Delen**



Onze bijdrage aan onze wens voor de wereld

Inhoud

0. Inleiding.....	- 2 -
1. Wens, bijdrage, motivatie en toelichting	- 3 -
2. Verbinden en delen in de praktijk.....	- 5 -
3. Structuur.....	- 7 -
4. Ambities en activiteiten van WKR, DB, werk- en taakgroepen en andere verbonden groepen	- 8 -
Wijkkerkenraad en het Dagelijks bestuur	- 8 -
Blijde Mare Praktisch (BMP).....	- 8 -
Public Relations (PR) en Communicatie	- 8 -
Eredienst	- 9 -
Diaconie.....	- 9 -
Financiën en fondsenwerving.....	- 10 -
Geloof en gebed.....	- 11 -
Kinderwerk 0-12 jaar.....	- 11 -
Jeugd en jongeren.....	- 11 -
Kerk naar buiten	- 12 -
Pastoraat	- 13 -
Vorming en Toerusting.....	- 13 -
Maatschappelijke ontwikkelingen: Duurzaamheid.....	- 14 -
5. Tot slot.....	- 14 -

0. Inleiding

Wij zijn als Protestantse Gemeente Alkmaar Noord een kerkgemeenschap die samenkomt in de naam van Jezus Christus. Wij geloven dat, op grond van de verhalen uit de Bijbel, wij de onvoorwaardelijke liefde van God voor de mensen mogen ontvangen en beantwoorden. We vertrouwen op Gods Geest.

Gemeenteleden geven aan hoe ze zich met onze kerk verbonden voelen, hoe ze het geloof beleven of hoe ze met het geloof bezig zijn:

- *Voor mij is dat "omzien naar elkaar, warmte, veiligheid en vertrouwen".*
- *Wij zijn "...met hart en ziel aan de kerk verpand..."*
- *"In de kerk vind ik bezinning, inspiratie en/of geestelijke energie"*
- *"Verbinding met en verwondering voor alles wat door de Bron van Leven aan ons gegeven wordt".*
- *"De kerk is voor mij de plek waar ik mijn "familie", allen kinderen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ontmoet".*
- *"Ik voel mij verbonden met-, en thuis bij de pluriformiteit van de Protestantse wijkgemeente Alkmaar-Noord".*
- *"We hebben een gemeente die naar elkaar omziet en ervoor elkaar wil zijn".*
- *"Ik voel een betrokkenheid zonder beknelling of beknutting in mijn vrije denken, zonder het "moeten" en met vrijheid in geloof, ruimte voor iedereen".*
- *"Het is voor mij een bevlogen en warme gemeente"*
- *"In het samen zingen, samen bidden en samen de stilte zoeken in onze kerk, zijn we met elkaar verbonden door de Liefde van Christus".*
- *"In de kerk leren we met elkaar om geloof-waardig te leven en dat doet ons goed".*
- *"De mensen van de Blijde Mare zijn de kern van mijn sociaal leven".*

Onze liefde voor God en voor Zijn Zoon Jezus Christus krijgt o.a. gestalte in onze kerkdiensten, in onze gebeden, ons zingen, in de verkondiging en in de sacramenten van Avondmaal en Doop. Ook komt dit tot uiting in ons handelen en onze activiteiten waarin we van betekenis kunnen zijn voor elkaar en voor de naaste veraf en dichtbij.

Deze visie van de wijkgemeente beschrijft wie we (willen) zijn en hoe we daar met elkaar invulling aan geven. In hoofdstuk 1 is aangegeven dat we ons richten op God en op elkaar, met de energie en motivatie die we daarvoor krijgen van God. In hoofdstuk 2 is aangegeven hoe we met elkaar vorm geven aan de visie en omdat we dit niet als vanzelfsprekend zien: hoe we ons geloof onderhouden, versterken en verdiepen. Hoofdstuk 3 laat de organisatie van wijk Noord zien en in hoofdstuk 4 zijn de ambities van de Wijkkerkerkenraad en de taak- en werkgroepen in wijk Noord beschreven in een meerjarenbeleidsplan.

1. Wens, bijdrage, motivatie en toelichting

Onze wens voor de wereld

Wij verlangen naar een wereld waarin mensen geraakt worden door God en waarin ze door Zijn liefde geborgenheid in hun leven vinden bij God en bij elkaar”.

Toelichting:

In onze samenleving gaat het mis als mensen zich niet onderling verbonden voelen en elkaar wantrouwen. Daar waar mensen zich niet verbonden weten ontstaan eenzaamheid en de misvatting het alleen te moeten klaren in dit leven. Wij geloven dat er een diepe basis is, een wezenlijk anker, een dragende liefde (velen hebben hier een eigen beschrijving voor), die mensen onderling verbindt en waarin men zich geborgen mag weten, deze is: God zelf die elk mens zijn levensadem geeft.¹

Onze bijdrage aan onze wens voor de wereld

Als wijkgemeente Alkmaar Noord willen we een open en hartelijke gemeente zijn waarin wij ons met hart en ziel verbinden aan elkaar én aan anderen in de wereld, in het bijzonder aan onze gemeenteleden, betrokken en minder betrokken, de mensen die meedoen met activiteiten van de gemeente of geïnteresseerd zijn in geloven. We vieren Gods nabijheid, we zoeken God en elkaar en we delen het goede van ons geloof.

Toelichting:

De gemeente is de concrete kerkgemeenschap zoals die samenkomt in de naam van Jezus Christus. We loven en prijzen God, we bidden en we ervaren de uitleg van de Bijbel via de preek. Wij voelen ons, ieder op onze eigen manier, verbonden met deze gemeente. Van deze gemeente zijn we lid, hierin doen we mee aan de activiteiten en we dragen bij aan de opbouw van de gemeente.

De gemeente is ook de gemeente die niet direct zichtbaar is, de gemeente als wereldwijde kerk: al die christenen die, verspreid over tijd en plaats, in naam van Jezus bijeen zijn vanaf de eerste gemeente in het Bijbelboek Handelingen.

Onze manier van getuigen is door open en hartelijk te zijn. Open en hartelijk door mensen gastvrij te ontvangen in de geloofsgemeenschap. En niet alleen bij onze bijeenkomsten maar we willen ook dat die ander bij ons zelf welkom is, dat we belangstellend zijn en openstaan om ons door de ander te laten raken, dat we bereid zijn te veranderen vanwege die ander. Door zo open te staan, verbinden we onszelf aan de ander.

¹ Op de ‘Dag in duinen’ in 2015 worden bij geborgenheid beelden gekozen als: een hand op de schouder, (kaars)licht, als een arend die gedragen wordt door de wind, jong en oud blij bij elkaar, handen die welkom heten, handen op elkaar, slapend op kussen, een lam op een arm.

We zien de tekst uit Matheus 28 vers 19 en 20 als een inspirerende opdracht: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld".

Delen betekent iets geven en iets ontvangen. Wij geloven dat elk mens het leven van God heeft gekregen. Elk mens staat zo in meer of mindere mate in contact met zijn of haar Schepper. De ander is dus beeld van God en kan ons iets van God geven. En ook: wij zijn zelf ieder een beeld van God en kunnen dus elk de ander iets van God geven. Het goede van het geloof is veelomvattend en gevarieerd, en het accent ligt, binnen zekere grenzen, voor elk mens verschillend. Het goede van het geloof kan per situatie verschillen en daar waar niet direct duidelijk is wat het goede is, vertrouwen we op de leiding van Gods Geest.

Het geloof delen betekent ook dat we aandacht hebben voor elkaar, omzien naar elkaar, klaar staan als broers en zussen en zo een hechte gemeenschap vormen. Het betekent dat we elkaar ontmoeten met compassie en met respect voor de verscheidenheid aan zaken als achtergrond, leeftijd, geslacht, geaardheid en geloofsbeleving. Dit zien we als een kans om te ontdekken hoe we ons geloof en de onderlinge band kunnen verdiepen en verrijken.

Onze motivatie

We geloven dat gemeente-zijn van Jezus Christus waardevol is voor onszelf en voor anderen. We weten dat met de hulp van God veel mogelijk is en we vertrouwen op Gods liefde en de werking van de Heilige Geest.

Toelichting:

Met "...dat gemeente-zijn waardevol is..." bedoelen we dat door de verbinding aan Jezus Christus ook onze gemeente deelt in de alles overstijgende liefde van God, die we ook anderen toewensen. We hebben oog voor de noden in de wereld, dichtbij en ver weg en willen met ons handelen die nood verlichten en daarmee Gods liefde voor de wereld zichtbaar maken.

We willen in een open houding naar buiten treden, waarbij we ernaar streven dat mensen een eerlijk beeld hebben van het christelijk geloof in al z'n verscheidenheid en dat mensen, ook op basis van wat en hoe wij dingen doen, de waarde daarvan inzien.

We beseffen dat onze bijdrage een positieve invloed heeft op onze families, vrienden, collega's, burens en op de maatschappij. Met ons en door ons brengt God de vervulling van onze wens dichterbij.

2. Verbinden en delen in de praktijk

In de vieringen en met de andere activiteiten van de kerk willen we invulling geven aan onze wens dat mensen geraakt worden door God en geborgenheid voor het leven vinden bij Hem en bij elkaar. Verbinden en delen is daarbij steeds het uitgangspunt. We verbinden ons met God, met elkaar en met de omgeving en we delen het goede van ons geloof. Dit hoofdstuk geeft aan hoe we daar met elkaar invulling aan geven.

Door enthousiasme, bezieling, trots en gastvrijheid uit te stralen

We willen een gezonde en inspirerende kerkelijke gemeente zijn waar we van harte bij horen; waarop we trots zijn. De vreugde, de relevantie van wat we doen, de bezieling en ook de gastvrijheid zouden zichtbaar en inspirerend moeten zijn voor onszelf en voor anderen zoals bijvoorbeeld de wijkbewoners in de Mare, bezoekers, nieuwe leden, gastpredikanten, enz.

Door iedereen mee te laten doen, overeenkomstig zijn/haar mogelijkheden

Gemeenteleden en anderen worden uitgenodigd om actief te zijn als vrijwilliger op die gebieden waarin ze plezier hebben en waarin ze goed zijn. En bovendien: waarin iedereen zijn/haar talent kan ontwikkelen. Het vrijwilligerswerk vindt binnen en buiten de taak- en werkgroepen plaats. We willen ruimte geven aan eigen initiatief, aan experimenten en we accepteren dat die niet altijd succesvol kunnen zijn.

Voor wat betreft de bezetting van taak- en werkgroepen: we geven leden de vrijheid om na verloop van tijd plaats te maken voor vernieuwing, om zo met vers bloed het elan te behouden. We streven naar diversiteit in de bezetting als afspiegeling van de gemeente met het beoogde effect om daarmee zoveel mogelijk gemeenteleden te bereiken.

Door onderling respect en samenwerking te stimuleren

We gaan als broeders en zusters met elkaar om en helpen elkaar bij de dingen die mis dreigen te gaan. Het vragen om hulp is volop geaccepteerd en wordt gewaardeerd. We zijn allemaal uniek en zien elkaar als kinderen van God; we hebben oog voor elkaars sterktes en zwakheden of blinde vlekken.

Door met plezier en voldoening met elkaar op weg te gaan

We zorgen voor een veilige en fijne omgeving, zowel fysiek als emotioneel. We zorgen ervoor dat er goed materiaal is waarmee we werken. We streven ernaar dat alle betrokkenen plezier hebben in wat ze doen en voldoening halen uit de bijdrage die zij/hij levert. We zoeken elkaar op, praten met elkaar en liefdevol over elkaar. We zwijgen op z'n tijd. We gunnen elkaar dingen. Niet alleen het behaalde resultaat is daarin bepalend maar ook en vooral de manier waarop we dat bereiken (of niet).

Door eerlijkheid onderling, en feiten en meningen te kunnen scheiden en te vertrouwen op God

We bevorderen dat we af en toe afstand nemen en stilstaan bij en terugkijken naar wat we doen en hoe we die dingen doen. We delen onze zorgen met elkaar en zoeken samen naar oplossingen. We proberen problemen voor te zijn en te voorkomen. En als er dingen misgaan, gaan we daarover met elkaar in gesprek, respectvol en om ervan te leren. We stimuleren het geven en ontvangen van feedback. We spreken waardering naar elkaar uit en staan open voor kritiek en suggesties om dingen anders te doen.

We zijn ons bewust van het verschil tussen feiten en meningen. Als er dingen onduidelijk zijn dan zoeken we het uit. We hanteren zoveel mogelijk het BOB-principe: Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming. We huilen en lachen met elkaar, we vertrouwen elkaar, we bidden met en voor elkaar. In dit alles hebben we vertrouwen in God.

Door verder Samen op weg te gaan en te verdiepen

Diversiteit past bij de geschiedenis van onze kerkgemeenschap: veelkleurigheid met verschillende stromingen die betekenisvol met elkaar omgaan en elkaar op die manier vasthouden. Ruimte voor pluriformiteit is iets wat ons verbindt en waar veel gemeenteleden trots op zijn. Dit is de kracht van diversiteit.

Binnen de gemeente willen we elkaar de ruimte gunnen, samen optrekken, ontdekken en zo het goede van het geloof delen. Maar een goede omgang met diversiteit brengt ook een uitdaging met zich mee: er is geen verbinding in die diversiteit zonder weerstand. Belangrijk is dat iedereen gezien en gehoord wordt en zich ook laat zien en horen.

Een goede omgang met diversiteit vraagt meer van ons dan alleen de ander iets gunnen. Een goede omgang is tweerichtingsverkeer waarbij we niet op een gezamenlijk idee hoeven uit te komen maar waarin we vooral het contact zoeken met onszelf en de ander. We luisteren naar elkaar met belangstelling en serieuze aandacht. We vertellen aan elkaar over wat ons bindt maar ook waarin we verschillen. Zo verdiepen we ons geloofscontact.

Toelichting

We laten ons inspireren door 1 Korintiërs 2: "Want een lichaam is één geheel, maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen één lichaam... Maar God heeft aan iedereen zijn eigen, speciale plaats in het Lichaam gegeven, daar waar Hij het wil... Als één lid verdriet heeft, leven alle anderen met hem mee. Als één lid wordt geprezen, genieten alle anderen daarvan mee. Wij zijn dus samen het Lichaam van Christus. En ieder van ons is een lichaamsdeel van dat Lichaam".

Diversiteit geeft ook vrijheid: dat je kan zijn wie je bent en dat je er mag zijn. Veel gemeenteleden hebben gewisseld van inzicht/stroming of kennen periodes in het leven waarin bepaalde elementen nadruk krijgen. Velen van ons hebben diversiteit in zich en vinden specifieke elementen (rituelen, liederen, gewoontes...) van andere stromingen aantrekkelijk.

3. Structuur

De plaatselijke regeling van wijk Noord geeft een beschrijving van de organisatie van de wijk en de taak- en werkgroepen. Met die organisatie willen we dienstbaar, transparant en open zijn en dat geldt ook voor de bijbehorende besluitvorming.



* In de Algemene Kerkenraad zit minimaal één ambtsdrager vanuit de wijkgemeente.

** Vanuit de Wijkkerkenraad houden we contact met Zuid om onderling ideeën uit te wisselen en daar waar gewenst samen op te trekken.

Onderlinge verbinding groepen

Het plan is om op twee (van de zes) kerkenraadsvergaderingen de werk- en taakgroepen uit te nodigen om vanuit de gezamenlijke visie hun plannen en ideeën uit te wisselen en af te stemmen. Op twee andere kerkenraadsvergaderingen zal een gemeentethema centraal staan waarbij de hele wijkgemeente wordt uitgenodigd. Ook vertegenwoordigers vanuit de Algemene Kerkenraad en de Wijkkerkenraad Zuid zullen voor deze vier bijeenkomsten uitgenodigd worden. WijkKerkenRaad (WKR) vergaderingen worden geïnitieerd door het Dagelijks Bestuur (DB).

Netwerk en contacten

Als wijkgemeente maken we deel uit van de PGA, de Classis Noord Holland en de PKN. We zijn als PGA vertegenwoordigd in de ARK (Alkmaarse Raad van Kerken), we werken in de diaconie samen met het DoeMaatje project voor praktische hulp, steunen het ISBA (*Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar; materiële hulp*) en zijn verbonden met oecumenisch centrum de Zwaan. De diaconie zamelt regelmatig in voor de Voedselbank en de stichting Present.

4. Ambities en activiteiten van WKR, DB, werk- en taakgroepen en andere verbonden groepen

Wijkkerkenraad en het Dagelijks bestuur

De WKR en het DB willen een open klimaat binnen en rondom de wijkgemeente creëren. Dit doet zij door zelf transparant te zijn in wat zij doen, door betrokken aanwezig te zijn in het gemeentelven en door een ja-cultuur na te streven. In een ja-cultuur zijn initiatieven en bijdragen van mensen van harte welkom en worden deze zo nodig van opbouwend advies voorzien. Hierdoor kunnen mensen, in de velerlei initiatieven en bijdragen die er zijn, zich met elkaar verbinden en het goede van hun geloof delen.

Blij Mare Praktisch (BMP)

- De Blij Mare wordt mede gebruikt voor activiteiten waar veel mensen komen. De laatste tijd naast de voedselbank, o.a. verkiezingen, griep en covid vaccinaties. Hier ligt de mogelijkheid om onze kerk en haar bezigheden bekend te maken door het aanwezig zijn van een folder.
- Verbinden en Delen kunnen gestalte krijgen middels een activiteitencommissie/werkgroep. B.v. wandelen of fietsen.
- Gebleken is dat diversiteit en ondersteuning van diensten ruimte geeft aan mensen om actief hieraan deel te nemen. Zowel bij de zanggroep als in het beamteam heeft dit geleid tot enthousiaste betrokkenheid. Hoe kunnen we dit stimuleren.
- GEVO geeft aan niet als zelfstandige werkgroep te willen opereren, maar onderdeel van BMP te willen zijn. De naamgeving GEVO en haar activiteiten komen niet overeen. Dit jaar zal nagegaan worden of er activiteiten toegevoegd worden of dat de naam wordt aangepast.
- Voorstel wordt gedaan om direct na afloop van de corona maatregelen dit feit te vieren met een bijzondere activiteit voor de hele gemeente.
- Het beamteam intensificeert de uitbreiding van bemensing voor haar werkzaamheden. Dit zal vóór eind 2021 gerealiseerd zijn.
- Het beamteam informeert direct betrokkenen voor de elementaire bediening van de apparatuur. Dit voor gebruik bij verhuur van de kerkzaal, filmavonden, enz. Hier zal vóór 1 oktober 2021 uitvoering aan worden gegeven.
- Er zal in de vitrinekast zal minimaal tweemaal per jaar een presentatie zijn van persoonlijke elementen die tot doel hebben herinneringen verhalend te delen. Uitvoering wordt gedaan door een ad hoc commissie.
- We denken mee aan het opzetten van een goede communicatiestructuur waarbij korte lijnen gehanteerd worden.
- Er wordt meegedacht aan een projectmatige opzet bij bijzondere tijden/activiteiten in het jaar (40-dagertijd; advent en kerst; startzondag etc.).

Public Relations (PR) en Communicatie

De werkgroep PR en Communicatie ondersteunt de andere taak- en werkgroepen, de wijkkerkenraad en het dagelijks bestuur bij berichten onderling, bij communicatie naar gemeenteleden en bij externe communicatie naar lokale of regionale instanties en pers. De werkgroep adviseert over optimaal gebruik van de juiste media voor de verschillende doelgroepen. Er wordt gewerkt aan een huisstijl. Voor nieuw ingekomenen in de wijk is een flyer gemaakt met informatie over wie we zijn en wat we doen. Er is een visitekaartje gemaakt voor contactpersonen om na bezoek aan gemeenteleden achter te laten. En de werkgroep verzorgt de nieuwe gemeentegids met daarin veel informatie over de kerk

zelf, de organisatie van de wijkgemeente en een update van “Blij Gezichten” waarin wijkgemeenteleden zich kort voorstellen met naam en contactgegevens.

Eredienst

De werkgroep Eredienst neemt twee weken voor aanvang van de diensten contact op met de desbetreffende gastpredikant. Deze gang van zaken wordt als prettig ervaren en doorgezet. Ten aanzien speciale diensten, zoals kerst en 40 dagen tijd, werkt de werkgroep met kleine projectgroepjes en dit wordt ook doorgezet.

Verder heeft de werkgroep het voornemen om een aantal zaken te verbeteren:

- Intensiever samenwerken met andere werk- en taakgroepen om meer samenhang te creëren tussen de erediensten en andere activiteiten binnen de wijkgemeente. Denkend aan dat de coördinatoren van de werkgroepen elkaar 2x per jaar ontmoeten.
- Duidelijke visie creëren op wat de kerk wil ten aanzien van de inhoud van erediensten (met nadruk op mensen van buitenaf en de jongere generatie, en diversiteit van de gemeente) en hier praktische handvatten voor bieden
- Maatschappelijke betrokkenheid vergroten -> mensen uit de omgeving actiever benaderen
Ieder jaar een jaarplan maken zodat inzichtelijk is wat belangrijke ijkpunten zijn waar we als commissie wat mee moeten. Dit zodat we niet continue last minute zaken moeten regelen, maar vooruit kunnen denken.
- Het evalueren van de zondagse vieringen (aan de hand van de 10 opgestelde punten) krijgt iedere vergadering een prominente plek en hier volgen ook acties/terugkoppeling uit Actieve wederzijdse samenwerking met de voorganger .
- Zichtbaarheid naar gemeenteleden vergroten; zodat gemeenteleden weten bij wie ze terecht kunnen voor op- of aanmerkingen en vragen ten aanzien van de eredienst (eigen mailadres aanmaken voor eredienst).
- Verdieping in het werkveld van eredienst -> elkaar wijzen op interessante informatie, artikelen, interessante diensten of ontwikkelingen
- Eventuele bespreekpunten voor in de wijkkerkenraad worden in de notulen opgeschreven en tijdens de volgende vergadering teruggekoppeld, om de korte lijntjes te houden
- Samenwerking en afstemming met andere taak- en werkgroep vergroten.

Diaconie

De diaconie werkt Alkmaar-breed en heeft een eigen beleidsplan, zie hiervoor het Beleidsplan 2020-2024. Hieronder de onderdelen van dit beleidsplan, toegespitst op het verbinden- en delendocument van Alkmaar-Noord.

Verbinden en delen voor de WERELD:

- Voor de collectes worden diverse doelen uitgekozen voor projecten in de wereld, veelal in samenwerking met Kerk in Actie.
- Er wordt regelmatig gecollecteerd voor doelen in de wereld waarbij gemeenteleden betrokken zijn.
- Een aantal keren per jaar wordt een oproep gedaan aan gemeenteleden om zelf een collectedoel op te geven.

Verbinden en delen in ALKMAAR:

Stichtingen waarmee de diaconie samenwerkt en/of die de diaconie financieel ondersteunt:

- ISBA (noodhulp)
- Voedselbank (financieel en via inzameling goederenactie)
- De Zwaan (inloophuis en cursussen)
- Stichting Present (financieel en oproep vrijwilligers)
- ARK (paaspakkettenactie)
- Stille hulp (ook noodhulp, maar deze wordt geboden na aanvraag van bijvoorbeeld gemeenteleden en beoordeeld door de diaconie). Ook hulp aan individuele vluchtelingen in Alkmaar valt onder de Stille hulp.

Verbinden en delen in de EIGEN GEMEENTE en wijkgericht

- Kerkrijden: voor die mensen die niet (meer) zelfstandig naar de kerk kunnen komen is er een pooldienst opgezet. De diaconie zorgt voor een coördinator (de coördinator regelt de rijders).
- DoeMaatje: voor mensen die wel wat praktische hulp kunnen gebruiken in het dagelijks leven is het Doe-Maatjesproject gestart. De diaconie heeft gezorgd voor een coördinator.
- Kerkomroep: de kerkomroep wordt door de diaconie financieel geregeld.
- Kerstmiddag: voor ouderen wordt jaarlijks een kerstmiddag georganiseerd waarbij ook niet(actieve)-gemeenteleden worden uitgenodigd, door middel van bekendmaking via huis-aan-huisbladen.
- Dagtocht: voor ouderen wordt twee maal per jaar een uitstapje met de bus georganiseerd.
- Jongerenreis: de diaconie ziet de diaconale betrokkenheid die de jongeren ervaren bij hun tweejaarlijkse reis naar een ontwikkelingsland en ondersteunt die reis daarom met een financiële bijdrage.

Financiën en fondsenwerving

De ambitie van werkgroep voor het deel “Fondswerving Noord”, als bijdrage aan het verwezenlijken van de visie “Verbinden en Delen”, is om een actieve invulling te geven in de werving van fondsen en giften ten goede van de “Wijkkas” de zogenaamde bestemmingsreserve van Wijkgemeente Alkmaar-Noord. Giften worden met uitgesproken waardering ontvangen en besteed aan/ondersteuning van wijk-activiteiten, die niet in de jaarbegroting van de Protestantse Gemeente Alkmaar zijn opgenomen.

Voor het deel “Financiën” is de werkgroep actief met het opstellen van de jaarlijkse begroting van de Wijkgemeente Alkmaar-Noord.

Werkzaamheden m.b.t. Fondswerving Noord zijn o.a.:

- Ondersteunen en opzetten van wervingsacties binnen de Wijkgemeente Gemeente Alkmaar Noord.
- Het werven van fondsen, zoals het aanvragen van budget voor specifieke activiteiten van jongeren bij het Hervormd Jeugdwerfonds.
- Het ondersteunen bij diverse taken rondom de jaarlijkse actie Kerkbalans.
- E.e.a. vindt veelal plaats in samenwerking met de taak- en werkgroepen en in overleg met het College van Kerkrentmeesters.

Werkzaamheden m.b.t. Financiën zijn o.a.:

- Het uitzetten van de jaarlijkse begrotingsaanvragen aan de diverse taak- en werkgroepen van de Wijkgemeente Alkmaar-Noord

- Het samenstellen van de jaarlijkse Wijkbegroting
- Het indienen van de Wijkbegroting aan het College van Kerkrentmeesters.
- Het voorkomen van budgetoverschrijdingen door tijdig sturen.

Leden werkgroep

Contactpersoon voor de werkgroep “Financiën en Fondswerving” is Piet de Boer (Ouderling Kerkrentmeester). Er zijn verder geen vaste leden in deze werkgroep. Activiteiten worden meestal projectmatig opgepakt en per project, zijnde een wervingsactie, wordt er een uitvoerende groep gevormd.

Geloof en gebed

Wij willen mensen stimuleren om op diverse wijzen hun geloof te beleven, te uiten of te verdiepen – of dit alles tegelijk - buiten de zondagse viering om. Dit doen we enerzijds door initiatieven op te zetten zoals een meditatiewandeling, een connectgroep, dansend bidden, de Bijbel lezen in een jaar etc. Dit doen we anderzijds door desgewenst (inhoudelijk) ondersteuning te bieden aan bestaande groepen zoals huiskamer groepen, Stilstaan op woensdag en de gebedskring. Een nieuw initiatief is om aan onderlinge geloofsverdieping te doen door middel van het geloofsgesprek, dat is in onze gemeente waarin geloven heel divers is, op allerlei creatieve manieren elkaar ontmoeten, luisteren, vragen stellen en zelf vertellen wat je geloofsverhaal is. Dat kan ons helpen om we elkaar in onze diversiteit weer leren herkennen als christen met behulp van de Geest en samen de hoogte, breedte, diepte, ja de liefde van Christus leren kennen om kerk in de wereld te zijn.

Kinderwerk 0-12 jaar

De Peuterkerk wil kinderen op vroege leeftijd laten ervaren wat samen vieren is in de kerk. Dit doet zij door vier keer per jaar een korte viering te houden op het niveau van peuters met aansluitend gelegenheid voor ontmoeting. Jonge kinderen en hun ouders of verzorgers krijgen hierdoor een plezierige en waardevolle ervaring met kerk-zijn.

De kindernevendienst biedt kinderen tijdens de dienst , maar ook vanaf de coronapandemie de mogelijkheid online mee te doen. Elke zondag horen de kinderen in hun eigen dienst over de verhalen uit de Bijbel en verwerken zij wat ze gehoord hebben. Er wordt gewerkt met de methode : “Bijbel Basics. Ook de methode Godly Play wordt een aantal keer per jaar ingezet. Het jaarlijks kinderkerkkamp vinden we erg waardevol, omdat kinderen elkaar op een ontspannen wijze nader leren kennen en kinderen het doorgaans erg waarderen. Er worden contacten gelegd die ook in de tienertijd nog waardevol zijn. Graag willen we dit kamp één keer per jaar blijven aanbieden op soortgelijke wijze: samen met wijk Zuid en open om vrienden mee naar toe te nemen.

Kindercatechese is een mooie vorm om kinderen in de veertigdagentijd de betekenis van het avondmaal te leren. De kinderen vieren ook de Witte Donderdagviering mee en werken ook mee aan de dienst(delen brood en wijn/sap, lezen uit de Bijbel)

Jeugd en jongeren

Elk mens is uniek en is precies goed, zoals God hem of haar bedoeld heeft. Als taakgroep zijn we dankbaar voor de veelkleurigheid van ‘onze jongeren’ en zetten we ons in om deze jonge gemeenteleden, tussen 12 en circa 24 jaar, in hun kracht te zetten, hen te laten ontdekken wie ze zijn in God en welke talenten ze hebben ontvangen. We bieden hen de ruimte om in een veilige

omgeving deze talenten verder te ontwikkelen. Meespelen/-zingen in de band, gastvrouw/-heer zijn, het leiden van een activiteit, voorgaan in gebed tijdens een viering, enzovoort. Ook willen wij hen graag inspireren tot het aangaan van een levende relatie met God en een actieve deelname aan en betrokkenheid bij de kerkelijke gemeente PGA-Noord (en Zuid). Dit doen we door maximaal aan te sluiten bij hun leef- en denkwereld en hen actief te betrekken bij het bedenken, organiseren en begeleiden van activiteiten.

We vinden het belangrijk dat er tijd is voor gezelligheid en sociale contacten én tijd voor geloofsopvoeding en inhoud. We willen daarbij ook momenten creëren waarin we jongeren een bewust keuzemoment geven: “wil jij ja zeggen tegen God en wil jij ja zeggen tegen de kerk?” Dit alles doen wij in het Deltagebouw, een unieke eigen plek, neutrale grond te midden van Noord en Zuid.

Onze jongeren geven te kennen dat zij het contact met de rest van de gemeente missen, dat zij zich vaak niet gezien voelen als zij de reguliere diensten bezoeken. Op de vraag ‘waar zie jij jezelf over 5-10 jaar?’ antwoorden ze dat ze zichzelf niet zien aansluiten bij deze kerk. Ze missen vooral de connectie tijdens de vieringen (sluit nu onvoldoende aan bij de leefwereld en behoefte) en de sociale contacten met andere gemeenteleden. Het ontbreken van verbinding of zelfs het ervaren van ongemak en/of weerstand is hier duidelijk aan de orde. De ervaring bij Provider en de Deltavieringen is dat jongeren meer betrokken raken en verdieping van contacten ervaren als zij (mede) verantwoordelijk zijn voor een onderdeel van het geheel, zoals het meedoen in de band of het mede organiseren van een viering of activiteit.

Om de drempel van de kerk te verlagen, lijkt het ons dan ook essentieel om verbinding te zoeken met de activiteiten van de kerk. Door jongeren mee te laten helpen en samen op te trekken met volwassenen ontstaat er meer betrokkenheid en worden sociale contacten opgebouwd. Voor veel vrijwilligers geldt dit overigens ook. Hun verbondenheid aan het jeugdwerk houdt hen betrokken bij de kerk. Het is belangrijk om iets te doen wat je leuk vindt en/of waarin je jezelf graag wilt ontwikkelen.

We zien vooral mogelijkheden bij Gevo (helpen in de catering), Blijde Mare Praktisch (helpen van koster en onderhoudsploeg), Kerk naar Buiten (activiteiten helpen bedenken en uitrollen), Eredienst (vertegenwoordigen jeugd & jongeren), Pastoraat (bijvoorbeeld maatjesproject, kaartenactie).

Pastoraat heeft vooral ouderen in beeld. Wij hebben de jongeren in beeld. Deze kunnen we wellicht goed koppelen, afgaande op hobby, interesse, achtergrond, ed.

Wat hierin allemaal mogelijk is verkennen we graag met elkaar, zodat we concrete stappen kunnen gaan zetten om dit te realiseren. Ons meer naar buiten richten, ook buiten de muren van onze kerk, om het geloof te delen is een opdracht die we als Christenen -hoe jong of oud we ook zijn- willen uitvoeren. Want we zijn geroepen met een missie!

Kerk naar buiten

De werkgroep Kerk naar Buiten is ontstaan na een eerdere keuze van de kerkenraad om een missionaire gemeente te willen zijn. Een missionaire gemeente die ‘vanuit Gods liefde in beweging komt voor anderen’. Een missie van God zelf en dat we als kerk daaraan mogen meewerken. Wij willen de boodschap van God niet voor ons zelf houden, maar willen delen met iedereen die het horen wil. We doen dit niet alleen door te vertellen wat ons raakt en wat ons drijft, maar dat ook uit te stralen bij alles wat we doen en laten. Vanuit de intentie om geloof en dagelijks leven te verbinden worden onze prioriteiten en keuzes bepaald. In de praktijk betekent dit, dat mensen in onze omgeving ons zien en ons ontmoeten als mensen die geloven. Of we willen of niet, we zijn getuige.

Dat geeft een indruk, positief of negatief. We hoeven ons dus niet af te vragen of we missionaire gemeente zijn, want we zijn het al. Het gaat niet altijd om (extra) activiteiten, maar om een houding. Een gunnende houding ten opzichte van gasten en wijkgenoten. Missionair zijn betekent niet dat we altijd moeten evangeliseren, maar een missionaire gemeente heeft weet van de Bron van het evangelie en straalt dat uit. De werkgroep Kerk naar Buiten doet dat onder andere middels activiteiten zoals:

- jaarlijkse kerstwandeling
- filmavonden, voorafgaande met een maaltijd
- gospelnight met zang en muziek

Pastoraat

Het blijft de ambitie van de pastoraatsgroep om gemeenteleden ondersteuning te bieden op hun levensweg. Denk hierbij aan gebeurtenissen rond trouw en rouw, gezinsomstandigheden of relatieproblemen, ziekte en ouder worden, de betekenis van God in hun leven en delen het geloof. We willen wat we noemen het “meeleefklimaat” stimuleren:

1. Bestaande groepen in onze gemeente (Kink, bijbelgroep, gebedskring e.d.) zichtbaar maken en mensen doen beseffen, dat onderlinge contact in deze groepen waardevol is.
2. Het opnieuw organiseren van geloofsgesprekken in een groep (voormalig groothuisbezoek)..
3. Activiteiten (her)starten om de onderlinge verbondenheid te versterken: een wandelgroepje, maaltijdgroepje e.d. of verdiepende ontmoetingen.
4. Persoonlijk contact (zoals vorig jaar via tulpenactie en kersttasjesactie) bij volgende acties verdiepen door rondbrengers vooraf te instrueren bij afgeven, mensen te vragen naar hun welbevinden, door te vragen en info te geven over contact met ouderling/predikant (gemeenteboekje e.d.).
5. Omgaan met diversiteit, door aandacht te besteden aan de kwaliteit van onze gesprekken, door een onbevooroordeeld luisterend oor te bieden, door te vragen naar achter- of onderliggende gedachten/emoties/ervaringen en/of die van onszelf in te brengen en zo het contact aangaan en verdiepen.
6. Meedenken bij de opzet van een nieuw eigentijds contactpersonen systeem, waarbij het meeleefklimaat centraal staat.

Vorming en Toerusting

Bij het volgen van een activiteit die door V&T georganiseerd is verbinden de deelnemers zich met God, met elkaar en met de omgeving. Dit sluit aan op het centrale uitgangspunt in de visie van Alkmaar-Noord: verbinden en delen. De cursussen & kringen geven aan de deelnemers de mogelijkheid om samen te leren en versterkt de onderlinge band als geloofsgemeenschap. Door de gesprekken en discussies tijdens de cursussen & kringen krijgen de aanwezigen een beeld van de verscheidenheid in opvattingen over het christelijk geloof.

Doordat de activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor niet-gemeenteleden, dragen deze bij aan de visie om een 'open gemeente' te zijn. De grote verscheidenheid aan activiteiten bevordert dit ook; we organiseren laagdrempelige filmvoorstellingen, maar ook Bijbelstudies voor beginners (de Alpha-cursus die Sibilla een aantal malen heeft gegeven) tot verdiepende leerhuizen over Bijbelboeken/personen.

De taakgroep heeft daarbij uitgangspunt voor de samenstelling van haar jaarprogramma, welke we ook het volgende seizoen willen continueren:

- de aangeboden activiteiten hebben een verbinding met het christelijk geloof
- omvat activiteiten gericht op 'hoofd, hart en handen'
- het programma bezit pluriformiteit
- doet recht aan de twee profielen binnen onze gemeente
- heeft een juiste balans van activiteiten over de twee lokale secties.

We willen iets gaan organiseren dat de verschillende generaties verbindt: speeddaten over geloofsvragen tussen generaties. Voor de organisatie hiervan gaan we contact zoeken met de taakgroep Jeugd & Jongeren/ Jeugdouderlingen. Ook denken we na om een doe-activiteit, zoals bv, samen klussen, te gaan faciliteren. Idem voor samen koken. Dit is samenspraak met GEVO. In het kader van het centrale jaarthema van Noord – Mijn God is jouw God - is er overleg met Sibilla om een cursusactiviteit te organiseren die daarop aansluit.

Maatschappelijke ontwikkelingen: Duurzaamheid

We willen een begin maken met het vergroenen van ons kerkenwerk. Wij denken daarbij aan het gebruik van duurzame producten en een duurzame manier van werken. We overwegen ons aan te sluiten bij de organisatie GroeneKerken. Die heeft als doel om geloofsgemeenschappen te helpen in de maatschappelijke transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. Er is een toolkit beschikbaar met tips en kennis. We willen de betrokkenheid van de gemeenteleden stimuleren en verbinding zoeken met maatschappelijke organisaties en andere kerken/geloofsgemeenschappen. Zo willen we van betekenis zijn voor elkaar (zoals omschreven in de inleiding op pagina 2) en handen en voeten geven aan het rentmeesterschap om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken.

5. Tot slot

Het beleidsplan is een dynamisch document dat op een gegeven moment aangepast en vernieuwd zal worden. Suggesties en andere reacties zijn welkom; deze worden verzameld door het dagelijks bestuur en de wijkkerkenraad en zullen worden meegenomen bij het maken van toekomstige updates.

Alkmaar, oktober 2021